

Andakt till

# ROMARBREVET KAPITEL 5: ATT FÖRSTÅ LIDANDE

Runt omkring oss så ser vi spridningen av Corona-viruset, som drabbat fler än 53 länder och klassas som en pandemi. Även kristna och kristna organisationer och kyrkor påverkas. Hur kan en kristen tänka om detta? När vi svarar på en sådan fråga är det bra att ha med en sak: Det finns en skillnad mellan en teologi som kan hjälpa oss att förstå lidandet och att förkroppsliga den teologin i närhet och i samtal med den som lider. Det är inte alltid en sådan teologi hjälper en person mitt i lidandet. Då krävs vishet när vi väljer att tala eller inte.

Med det sagt, hur kan vi förstå detta? En söndag år 2004 så dog över 20 000 människor i tsunamin i indiska oceanen, inklusive kristna som firade Gudstjänst. Och sådant har drabbat kristna så länge de funnits. Men det är också sant som det står i Markus 4:44: *både vinden och sjön lyder [Jesus]*. Gud hade förmågan att stoppa tsunamin, valde att inte göra det. Och eftersom han alltid gör det som är rätt och vist, så gäller det även tsunamin och coronaviruset Covid-19. Hur kan vi tänka om ett sådant påstående? Vad kan det finnas för skäl till detta? Här kommer tre tankar utifrån Romarbrevet 5 och Bibeln:

## **Fallet påverkar allt levande**

Rom 5:12: ...Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Kristna, räddade av nåden, undkommer inte den fysiska döden. Lite senare i Rom 8 skriver Paulus att även de kristna suckar och våndas, alltså tar del av världens lidande, fram till den dagen då hela skapelsen ska befrias. Skillnaden för de som litar på Jesus är att detta lidande inte innebär fördömelse: Rom 5:9 När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen?



## Lidandet som nåd

Rom 5:3-5 *Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.* I den här versen ser vi hoppet i lidandet. Vid ett annat tillfälle, i Korintierbrevets 11:e kapitel talat Paulus om nattvarden och beskriver att många blev sjuka och dog, eftersom de tog nattvarden på ett felaktigt sätt: Men när vi döms [blev sjuka och dog] fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans med världen. Det kan vara svårt att ta in, men Gud hämtar hem vissa människor för att befria dem från deras synd och lidande. Alltså inte som straff, men som nåd. Om han gjorde det med några av de han älskade i Korint, kan han göra det till andra, också genom Corona.

## Lidandet som en megafon

*Liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.* Synden kom in genom Adam och räddningen, rättfärdigheten, finns genom tron på Jesus och det han gjorde på korset. Gud kallar människor till sig, och ibland använder han lidandet för att få oss att vakna och inse vårt behov. "Ondskan är Guds megafon för att väcka en döende värld" sa C.S Lewis. Ett exempel på detta var de väckelse som skedde efter tsunamin, och kring andra liknande katastrofer. Jesus sa, när han fick frågan angående hur vi ska tänka kring en katastrof som just skett, där människor dött: *Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de.*

Det är Jesus budskap då och det är det nu, under Corona-tider: Omvänd er, tro på mig och då ska ni få äga hoppet som inte sviker oss, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss, Rom 5:5. Då kan vi stå fasta på klippan, fast omvärlden skakar.

Hur tänker du? Låt samtalet om bibeln fortsätta!

Och hoppet  
sviker oss inte, för Guds  
kärlek är utgjuten i våra  
hjärtan genom den helige  
Ande som han har gett oss.

