

Andakt till

ROMARBREVET KAPITEL 6: FRÅN DÖD TILL LIV



HC Andersens skrev 1843 sagan om den fula ankungen. Om ankungen som alltid var annorlunda och som alla andra tyckte var så grå och ful. Han flydde hemifrån men ratades av änderna för att han inte såg ut som dem, av hönan för att han inte kunde kackla och av katten för att han inte kunde spinna. Han lyckades övervintra och hamnar mitt i en flock med svanar.

Övertygad om att han skulle ratas än en gång sänkte han sitt huvud i skam och såg sin spegelbild i vattenytan. Men där fanns inte längre någon ful ankunge, utan en vacker ung svan. En upptäckt som hjälpte honom till rätta, förvandlade hans liv och gav honom en ny tillhörighet. Jag tänker att början av Romarbrevet 6 liknar HC Andersens saga om ankungen som aldrig riktigt fann sig till rätta; som levde med en djup känsla av utanförskap och förkastelse, bara för att han aldrig förstätt vem han egentligen var. För jag inser att det samma kan vara sant om mig som kristen. Hela livet kan bli en kamp med både Gud och människor under mörka moln, d.v.s. under känslan av att aldrig duga, att aldrig vara nog, helt enkelt för att jag aldrig riktigt förstätt vem jag är.



Den här texten, Rom 6:1-14, handlar om det. Den handlar om hur du borde se på dig själv som kristen. I själva verket skulle jag säga att mycket av kampen i våra liv kommer sig av att vi liknar ankungen som sprang omkring och försökte identifiera sig med änderna, hönsen och katterna. Vi lever i ett intensivt identitetssökande. Men vi kommer aldrig att hitta hem, finna ro och bli tillfreds-ställda, förrän den dag vi på något sätt speglar oss i vattnet och ser sanningen om vad Gud vill med våra liv.

Vattnet som vi får spegla oss i är dopet in i Jesus Kristus.

Ni vet Mose förde ju ut Israels folk ur Egypten, den berättelsen finns ju i 2 Mosebok, eller Exodus som den också heter och som betyder uttåget, från ett land i slaveri till ett annat i frihet. Det var ett stort Exodus som har genomsyrat det judiska folkets liv ända sen dess. Men ett ännu större exodus är dopet in i Jesus Kristus där miljontals och åter miljontals människor inte längre är mantalsskrivna i Adam utan i Kristus. Döpta in i Jesus död så har du och jag förts ut ur slaveriet under syndens välde.

Om ni vill så lyssna gärna på sången "No longer slaves" Av Bethel Music... "I'm no longer a slave to fear
I am a child of God"

Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.
Romarbrevet 6:11

